

# DE ONMISBARE ADDERJAGER

## THE INDISPENSABLE VIPER HUNTER

Ron Bronckers  
Oude Kerkstraat 38  
6227 SR Maastricht

Ron Bronckers  
Oude Kerkstraat 38  
6227 SR Maastricht

Van 1914 tot 1918 vond gecentreerd in Europa de Eerste Wereldoorlog plaats, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Frankrijk was hier ook bij betrokken en dat betekende voor sommige adderjagers dat ze hun leven op het spel moesten zetten voor het vaderland. Dit gold onder meer voor de dertiger Louis Paul Brun, woonachtig in Voiron (Isère), die als infanterist ten strijde moest trekken. Maar het lot was hem goed gezind en Paulus - wat zijn bijnaam was - wist door zijn professe te ontsnappen aan het oorlogsgeweld.

Deze bekende adderjager (zie afbeelding) werd al eens uitvoerig voorgesteld in *Litteratura Serpentina* (Bronckers 2013c). Echter, ten tijde van de publicatie was dit gegeven nog niet bekend en derhalve ook niet vermeld. Omdat het zo buitengewoon is, wil ik door middel van deze uiteenzetting hier alsnog kort aandacht aan besteden. Per toeval ontdekte ik deze geschiedenis in het Franstalige Belgisch dagblad *Le Bruxellois*. Deze krant werd uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918 en behoorde tot de door de Duitsers gecensureerde pers. In de categorie *Faits divers*<sup>1</sup> verscheen onderstaand bericht:

### De 'onmisbare' van Voiron

De burgemeester van Voiron (Frankrijk) kon niet beschuldigd worden van favoritisme, toen hij bij de militaire autoriteiten vrijstelling van dienst eiste voor de infanteriesoldaat Paulus, die afkomstig was uit zijn stad. Immers, sinds Paulus werd ingelijfd, durfden de inwoners van

From 1914 till 1918 Europe was the center of the First World War, also known as The Great War. France was also involved and for certain viper hunters this implied that they needed to risk their lives for their country. Amongst them was the thirty-year-old Louis Paul Brun from Voiron (Isère). He was called to join the infantry forces for battle. But the fate was good for him and Paulus - which was his nickname - managed to escape battle due to his profession.

This well-known viper hunter (see image) was previously introduced in *Litteratura Serpentina* (Bronckers 2013c). At the time this publication appeared, however, these details were unknown and therefore not mentioned. Because of this extraordinary fact, I decided to spend a brief moment to write this article. I accidentally discovered this history in the French Belgian newspaper *Le Bruxellois*. This newspaper was published from 1914 till 1918 and was part of press that was censored by the Germans. In the category *Fait divers*<sup>1</sup> the following article was published:

### The 'indispensable' from Voiron

The mayor from Voiron (France) could not be accused of favoritism when he demanded the military authorities for dispensation of obligatory military service for infantry soldier Paulus, which lived in his city. From the moment that Paulus was enrolled, the inhabitants of Voiron hardly dared to set steps beyond the gates of the city, frightened to be bitten by vipers that were thriving in the neighborhood. Paulus was the official viper hunter of Voiron and because of this he managed to return

<sup>1</sup> Diverse feiten of Gemengde berichten.



Paulus was niet bang om gebeten te worden! Hij speelt hier met een slang die hem in zijn rechterhand bijt en op zijn schoot ligt een aantal adders / Paulus was not afraid to be bitten! He plays here with a snake biting him in his right hand and on his lap there are a number of vipers (Coll. R.J.C. Bronckers).

Voiron zich nauwelijks nog buiten de poorten van de stad te wagen, dit uit angst te worden gebeten door adders, die in overvloed in de omgeving aanwezig waren. Paulus was de officiële adderjager van Voiron en het is in die hoedanigheid dat hij in staat was om naar huis terug te keren. De adders moeten zijn terugkeer bemerkt hebben, want volgens *l'Heure*<sup>2</sup> heeft Paulus niet minder dan tweeëndertig van deze gevaarlijke reptielen gedood, op de eerste dag toen hij weer thuis was.

Bron: *Le Bruxellois* N° 1045 27 Augustus 1917 (p. 2)

Dat de burgemeester het voor elkaar gekregen heeft om Paulus van zijn dienstplicht te ontheffen mag wel een klein wonder genoemd worden. Dienen aan het front werd zeer se-

2 Waarschijnlijk betreft dit het eveneens in Brussel uitgegeven Franstalige Belgisch dagblad *La Dernière Heure*.

home. The vipers must have been aware of his return because according *l'Heure*<sup>2</sup> Paulus killed at least thirty two of these dangerous reptiles on the first day he arrived home.

Source: *Le Bruxellois* N° 1045 August 27<sup>th</sup> 1917 (page 2)

That the mayor managed to get dispensation for Paulus' obligatory military service may be seen as a small miracle. Serving at the front was considered serious and deserting or suspicion of this ended in front of a fire squadron. Involvement in this mass destructing war ended in most cases in a certain death, men and beast served as cannon feed. It is not possible to ask Paulus if he was aware of his great luck. But we know that he survived this terrible war and also the second World War. During this war he probably stayed active as viper hunter till his death in 1954. If there were more viper hunters that received dispensation for military service during the first or second

rius genomen en bij desertie of verdenking hiervan eindigde men al voor een vuurpeloton. Deelname aan deze alles vernietigende oorlog leidde in heel veel gevallen tot een wisse dood, mens en dier dienden als kanonnenvoer. Of Paulus zich terdege bewust was van het enorme geluk dat hem ten deel viel kunnen we helaas niet meer vragen. Wat we wel weten is dat hij na deze verschrikkelijke oorlog ook de Tweede Wereldoorlog zou overleven. Mogelijk bleef hij toen ook gewoon actief als adderjager en hield dit vol tot aan zijn dood in 1954. Of er nog meer Franse adderjagers zijn geweest die op basis van hun onmisbaarheid niet onder de wapenen deel hoefden te nemen aan de Eerste - of Tweede Wereldoorlog is vooralsnog niet bekend.

#### Literatuur

Bronckers, R. (2013c), 'De premiejacht op adders in Frankrijk. Een beroep in (prentbrief) kaart gebracht. Deel 8. Louis Paul Brun, bijgenaamd Paulus'. In: *Litteratura Serpantium* 33(3): 132-139.

World War based on their indispensability is at the moment unknown.

<sup>1</sup> Multiple facts or Mixed sources

<sup>2</sup> Probably is this the French Belgian newspaper *La Dernière Heure* that is also published in Brussels.

Translation into English: Raymond Kuijf.

#### Literature

Bronckers, R. (2013c) - Bounty hunting for vipers in France. The picture postcard mapping of a profession. Part 8: Louis Paul Brun, nicknamed Paulus., bijgenaamd *Paulus*. *Litteratura Serpantium* 33(3): 132-139.